

Trolltyg

Det var en gång för länge sedan en storbonde som hette Göb. Han var rikast och mäktigast i hela riket och hans ägor sträckte sig genom stora skogar och över bördiga åkrar. Med tiden ville det sig inte bättre än att skogarnas många hålor och skrymslen fylldes av håriga troll. Trollen blev fler och fler, grottorna allt mörkare och skogen rysligare. Detta gjorde att ingen gick säker genom skogarna. Alla genomresande överfölls av fula illaluktande troll och ryktet om detta inferno spreds vida omkring. Skogarnas nya ägare ökade nu lavinartat i antal och de blev fulare, elakare och dummare. Deras skattkistor svämmade över av guld, silver och allehanda glänsande föremål som rövats från de förbipasserande. På grund av trollens brutala framfart i Göbs skogar och därtill flera övergrepp på hans fru och barn, samt på gårdens djur, lämnade Göb sin gård.

Trollen var nu ensamna i skogen och ingen vågade längre passera genom området. En otäck stämning spreds nu bland trollen på grund av denna brist på våldsamt tidsfördriv som uppstod. För att lätta upp den kallade trolläldsten Tok-lave, som var visast, till stormöte för att få ordning på deras problem. Från när och fjärran kom så gröna, avskyvärda troll för att skövla, slåss och till en viss del lyssna på vad token hade att säga. Tok-lave ställde sig upp på ett stenblock och stod ett tag funderande på vad det egentligen var han skulle säga. Sedan harklade han sig och röt med dundrande stämma: "Troll...ni har samlats här idag. Måtte vi göra något nu, annars inte döda, annars inte guld. BASTA. Måste istället leva i trädet, för annars inte slå, inte guld. Om bo träd, lammsatar tro vi borta och lammsatar komma igen och då slakt! Hahahahohöhaha!!"

Alla troll smittades av skrattet så platsen fylldes av konstiga ljud trots att det var få som förstått vad som sagts. De flesta trodde att det roliga var att börja bo i träden. Nästa dag var marken trollfri.

Deras nya liv fick det resultat som Tok-lave önskat; vandrare kom dit och trollen började röva igen varpå deras kistor fylldes ännu mer. Men det fick också andra effekter. Många ramlade ner och dog, andra lekte fågelleken (som var en populär lek) och endel svalde för stora kottar. Eftersom många dog och det var svårt att göra och föda troll i träden så sjönk antalet troll undan för undan. Idag finns det bara ett tiotal av de fulaste kvar i livet.

Bonden Göb var inte längre i livet men hans son var nu inte sen med att försöka ta tillbaka sin faders marker och gård där han växt upp. Av de besparingar han hade satte han ihop en armé av soldater för att fördriva de troll som fanns kvar. När han också hört om trollens skatter så gick han beslutsamt dit.

Vad kommer att hända i Tok-trollens skogar?
Var finns trollens skatter? Vad döljer silverpilen för hemligheter?
Många frågor kräver en minilive. Det är dags för jullive-'91.
Välkommen till raststugan vid Bögs gård parkering klockan 9.00
lördagen den 28 dec. Trollen väntar.

Samir Belarbi
754 45 17

Martin Testorf
754 22 87

Anders Fryksdal
626 95 69