



Grupputskick

# Svenska Kyrkan



olva elcaaja oyo

Kära vänner

Mitt namn är Filip Lotario, jag tjänstgör som Claes-Bertil Ytterbergs tillfälliga efterträdare. Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev till er. Jag har aldrig haft förmånen att träffa er personligen, men jag har den största respekt för det arbete ni dagligen uträttar i Herren Jesu namn.

Jag skriver angående den ofattbara tragedi som drabbat oss i och med det brutala mordet på biskop Claes-Bertil Ytterberg. Även om jag förmodar att ni tagit del av händelsen genom massmediala kanaler, finns det ytterst oroväckande detaljer som ni kanske inte känner till: En mystisk symbol fanns ingraverad på biskop Ytterbergs bröst (se bifogat fotografi).

Jag har bjudit in företrädare för de trosuppfattningar som symboliseras i symbolen. Mitt första intryck är att mördaren har lämnat oss en gåta i symbolen ovan, frågan är bara varför?

Jag ber er därför att komma till ett hemligt möte på Finnåkers kursgård 7 april för att diskutera denna förskräckliga händelse med mig och andra berörda parter. Jag befarar att hela det kristna samfundet är under attack av en mäktig och namnlös fiende, och att det kommer krävas att vi lägger allt gammalt groll åt sidan för att ha en möjlighet att komma ut levande på andra sidan.

Jag förväntar mig att ni kommer obeväpnade – vi måste alla hålla ihop i detta allvarliga läge.

OSA 15 mars 2007

Alé

Med hopp om era böner i denna svåra stund - Filip Lot







# Trosuppfattning

## Allmän för Lutheranismen

Lutheranismen är en rörelse inom kristendomen som startades under 1500-talet av teologen Martin Luther, som var starkt kritisk till katolska kyrkans sätt att tolka den kristna traditionen. Luthers skrifter ledde till den protestantiska reformationen, som delade den västerländska kyrkan i två. Enligt vissa källor var Luther djupt influerad av den hemliga rosenkorsordens läror, som pratar om en "reformation av mänskligheten".

Generellt talar lutheraner till skillnad från katoliker bara om två sakrament: dopet och nattvarden. Lutheranismen lär att dopet är ett Herrens verk, grundat på Kristi löfte och ord. Dop utförs på både småbarn och vuxna, barn som föds i praktiserande lutheranska familjer döps vanligen en kort tid efter födseln. Barndopstraditionen skiljer lutheranismen kulturellt och doktrinmässigt från många andra typer av kristendom. Många lutheranska samfund lägger stor vikt vid att bevara liturgin, den fasta ordning för hur en gudstjänst ska genomföras med vissa typer av böner och ritualer i en viss ordning. Man ser nattvarden som kristendomens absolut centrala ritual; Lutheraner accepterar inte tanken att nattvarden bara är en symbol eller en minneshögtid, utan tror att brödet och vinet i nattvardsritualen faktiskt förvandlas till Jesu kött och blod. Denna tro kallas realpresens.

Lutheranska präster genomgår generellt en lång teologisk utbildning som bland annat inbegriper studier i grekiska och hebreiska för att kunna läsa de heliga skrifterna på originalspråk. Traditionellt har bibeln betraktats som ofelbar, men vissa modernare samfund ser bibeln som en i huvudsak människoskapad produkt och därför inte en absolut auktoritet, särskilt inte vad gäller historiska och naturvetenskapliga fakta.





Historiskt sett har lutheraner undvikit samröre med andra kyrkor för att skydda sin doktrin. Liberala lutheraner tror dock på ekumenik; tanken att alla kyrkor kan och bör enas i sin gemensamma kristna tro. Lutheranska Världsförbundet och Katolska Kyrkan har fört samtal om samarbete under lång tid, och publicerade under slutet av 1990-talet en epokgörande skrift där man erkände gemenskap i vissa doktriner. Denna skrift har sedan dess även undertecknats av Metodistiska Världsförbundet.

## Specifik för Svenska Kyrkan

Till skillnad från de flesta lutherska kyrkor upprätthåller Svenska Kyrkan det historiska episkopatet, vilket innebär att det går en linje från dagens präster i Svenska Kyrkan direkt tillbaka till Petrus, den förste (katolske) biskopen. Svenska Kyrkan har behållit en jämförelsevis stark betoning på prästerskapet, sakramenten och liturgin. Ändå är kyrkan mycket liberal, år 2006 godkändes till exempel en ordning för välsignelseakt av homosexuella par, och man välkomnar även präster som lever i parförhållanden med någon av samma kön.

Till skillnad från en del extremare lutherska kyrkor tror man i Svenska kyrkan inte att brödet och vinet bokstavligen förvandlas till Kristi kropp och blod, utan ser nattvarden mer som en symbolisk ceremoni.







# Rituafer o Konventioner

## Sakramenten

Inom Svenska kyrkan finns två sakrament: Dopet och nattvarden. De är centrala delar i samfundet och förvaltas av prästerna. Det innebär att det bara är prästerna som kan läsa instiftelseorden över till exempel brödet och vinet och därigenom göra det till kristi kropp och blod. I Svenska kyrkan döps man oftast som nyfödd. Trots att Sveriges befolkning är sekulariserad väljer många ändå att döpa sina barn i Svenska kyrkan. Det är en generell uppfattning att det är vid dopet som människan får nådens gåva av Gud. Nattvarden firas till åminnelse av Jesus Kristus. Jesus själv sägs ha sagt (vilket också läses vid firandet av nattvard): "denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgudet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse".

## Välsignelse

Sammankomster (gudstjänst och mässa framför allt) inom Svenska kyrkan avslutas med en välsignelse. Välsignelsen, som är hämtad från 4:e mosebok lyder: "Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn. Amen". Denna välsignelse läser prästen, men den kan egentligen läsas av vem som helst med det undantaget att man då byter ut "dig" mot "oss".







## Korstecken

Korset är inom kristendomen ett tecken för livet, krucifixet en symbol för döden. Ofta när man läser "Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn" i en Svensk kyrklig ritual gör man ett så kallat korstecken. Detta kan göras mot en grupp människor (till exempel vid välsignelse) eller på sig själv (vid exempelvis bön). När man gör det mot en grupp människor så höjer man handen mot himlen, säger "I Faderns.." Sedan sänker man sin hand mot marken och säger "Sonens" (detta för att symbolisera att gud blev människa och kom ner på jorden från himlen). Sedan håller man ut sin högerhand till vänster och drar en horisontell linje åt vänster, samtidigt som man avslutar med "och Den Helige Andes namn". Detta gör man för att symbolisera att anden finns med oss i livet på jorden just nu. Dessa rörelser utförda i följd bildar ett kors. När man gör korstecknet på sig själv tar man handen, lägger den på sitt hjärta (säger "I Faderns") sedan på sitt hjärta (Sonens) och till slut på vänster, sedan höger axel (och Den Helige Andes Namn). Man skulle kunna tänka sig att det betyder att man vill tjäna gud med hela sitt förstånd, sitt hjärta och alla sina lemmar. Vissa kristna ritar också bara ett litet kors symboliskt med sina fingrar istället för att göra det "stora" korstecken på sig själv.







# Hierarki

Organisatoriskt är Svenska kyrkan uppdelad på lokal, regional och nationell nivå. Lagen om Svenska kyrkan föreskriver att dess verksamhet ska vara rikstäckande.

På nationell nivå leds Svenska kyrkan av kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Den nationella nivån har ansvar för Svenska kyrkans tro, lära, gudstjänstfirande, ekonomi och organisation. Återkommande kritik framförs över att kyrkomötet och kyrkostyrelsen i stor utsträckning utgörs av förtroendevalda som representerar de politiska partiernas intressen mer än kyrkans.

Regionalt är Svenska kyrkan indelad i 13 stift. Stiftet är en biskops tjänstgöringsområde och har som uppgift att främja och ha tillsyn över församlingarnas verksamhet.

Respektive stift leds av stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen. I stiftet finns också ett domkapitel, som har särskild tillsyn över stiftets präster och diakoner. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Uppsala stift är ärkestift och har två biskopar. En av biskoparna i Uppsala stift är ärkebiskop. Ärkebiskopen är inte överordnad övriga biskopar, men är ordförande i biskopsmötet.





# Relationer

## **A.A de Toulouse**

- Vi är ytterst tveksamma till att ha några som helst göromål med dem. Om det skulle komma ut i pressen skulle vi försätta kyrkan i en än värre kris än vad vi redan befinner oss i...

## **Assumptionisterna**

- De representerar allt som är fel och cyniskt med dagens informationsamhälle. De skapar nyheter genom att sprida lögnen och elakt förtal.

## **Druidorden**

- De förefaller en smula märkliga, vi har hört att de tar sig djurnamn? Varför skulle någon vuxen människa göra något sådant?

## **Elus Cohens**

- Vi använder inte exorcister inom Svenska Kyrkan men de har tydligen Vatikanens förtroende så de kan väl inte vara hur galna som helst? Eller vid närmare eftertanke.. De är gnostiker och fördriver demoner - de är förmodligen precis så galna som de låter...

## **Familjen**

- En olycklig skara. De skall i alla fall ha slutat med de sexuella utsvävningarna. De sysslar mest med biståndsarbete nu för tiden. Måtte det bara vara sant...

## **Jesuiterna**

- Svenska Kyrkan har aldrig riktigt haft ett behov av soldater så det är svårt för oss att leva oss in i vad det innebär att vara Jesuit. Men de har Påvens välsignelse och utför ett viktigt arbete i fattiga länder.





### **Johanniterkyrkan**

- Vi uppskattar att det finns människor som - även om de inte känner sig hemma på våra mässor - finner sin egen väg till tro och hopp. Om inte annat tyder det på ett intresse för teologi och religiösa frågeställningar.

### **Malteserorden**

- De är inte alltid riktigt klart för oss hur de verkar i en kristen anda alla gånger - men deras hjälparbete i Afrika är beundransvärt och i sanning i linje med Jesus kärleksbudskap.

### **Kongregationen för Trosläran**

- Vi har flera meningsskiljaktigheter med Katolska kyrkan. Det är därför det är viktigt att vi engagerar dem i dialog istället för att ansvarslöst stoppa huvudet i sanden.

### **Opus Dei**

- Vi har svårt att se hur det är att följa Jesus genom att prygla sig själv blodig. Flera i deras led är dock normala kristna som lever goda och lyckliga liv.

### **Propaganda Due**

- Ytterst få av de anklagelser som har riktats mot Propaganda Due har bevisats som sanna. De kan säkerligen ha förekommit korruption och andra tvivelaktigheter men säkerligen inga av de mer absurda ryktena. Vi väljer att tro på deras oskuld tills motsatsen bevisas.

### **Prieuré de Sion**

- De erbjuder oss en möjlighet att engagera ungdomar i den mystik och de legender som aktualiserats av Dan Brown och Da Vincikoden. Att de här historierna skulle vara sanna är naturligtvis befängt och mest symboliskt menat.

### **Rosenkorsorden**

- De har tydligen existerat i århundraden? Vi vet egentligen inte speciellt mycket om dem förutom att de tydligen sysslar med alkemi och andra mystiska praktiker?





# Kostym

Du som arbetar i Svenska kyrkan ska klä dig på ett sätt som är FÖRTRO-  
ENDEINGIVANDE och PRYDLIGT. Män och kvinnor klär sig lika.

Du som är präst klär dig i en prästsskjorta. Du kan ta en vanlig enfärgad skjorta i nästan vilken färg som helst (inte lila eller grönt dock, vilket är biskopens respektive diakonernas färg) En prästkrage gör du så här: sy fast kragen i nedvikt läge, med små stygn för hand. Vik in det som hänger ner för långt. Det ska bildas en kanal i vilken du sticker in en 3-4 cm bred remsa av lite kraftigare vitt papper. (Pappret sticker du in först när du har skjortan på dig...) Tejpa ihop remsan av pappret till en cirkel som ligger runt halsen och mata in skarven i kragen, så att bara blankt vitt papper syns. Till prästkragen bär du ett par vanliga byxor. Jeans fungerar bra, likaså kostymbyxor. Det är viktigt att de är hela och rena och inte för trendiga, snarare all dagliga!

Du som har en annan roll än präst kan ha samma typ av byxor men istället för prästsskjorta en vanlig skjorta eller tunika. Stickad cardigan fungerar också bra. Leta gärna upp ett långt halsband med en kristen symbol, som en duva, en fisk eller ett kors. Diakoner bär ofta ett speciellt halsband – en cirkel med en duva i. Kanske känner du en diakon i din församling som kan låna dig ett sådant?

En bra skjorta kan du köpa på HM. Gå även till en kristen bokaffär och titta, där kan du ofta hitta smycken med kristna symboler för inte allt för mycket pengar. Ibland finns smycken även till försäljning i kyrkan

