



Grupputskick

Johannitekyrkan



Kära vänner

Mitt namn är Filip Lotario, jag tjänstgör som Claes-Bertil Ytterbergs tillfälliga efterträdare. Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev till er. Jag har aldrig haft förmånen att träffa er personligen, men jag har den största respekt för det arbete ni dagligen uträttar i Herren Jesu namn.

Jag skriver angående den ofattbara tragedi som drabbat oss i och med det brutala mordet på biskop Claes-Bertil Ytterberg. Även om jag förmodar att ni tagit del av händelsen genom massmediala kanaler, finns det ytterst oroväckande detaljer som ni kanske inte känner till: En mystisk symbol fanns ingraverad på biskop Ytterbergs bröst (se bifogat fotografi).

Jag har bjudit in företrädare för de trosuppfattningar som symboliseras i symbolen. Mitt första intryck är att mördaren har lämnat oss en gåta i symbolen ovan, frågan är bara varför?

Jag ber er därför att komma till ett hemligt möte på Finnåkers kursgård 7 april för att diskutera denna förskräckliga händelse med mig och andra berörda parter. Jag befarar att hela det kristna samfundet är under attack av en mäktig och namnlös fiende, och att det kommer krävas att vi lägger allt gammalt groll åt sidan för att ha en möjlighet att komma ut levande på andra sidan.

Jag förväntar mig att ni kommer obeväpnade – vi måste alla hålla ihop i detta allvarliga läge.

OSA 15 mars 2007

Alé

Med hopp om era böner i denna svåra stund - Filip Lot





Trosuppfattning

Allmän för Gnosticisimen

Det finns många och varierade traditioner inom gnosticisimen men de flesta har följande punkter gemensamma:

- Man föreställer sig en avlägsen, absolut gudomlighet, alltings ursprung, omöjlig för människan att förstå. Denna figur är känd under ett flertal namn, till exempel Pleroma och Bythos.
- Ytterligare gudomar uppstår ur den högsta guden, dessa kan också ses som olika aspekter av guden de uppkommit ifrån. Ur dem uppkommer sedan nya gudomar osv. Denna process beskrivs ofta som att man gradvis kommer längre och längre bort från det gudomliga ursprunget, vilket resulterar i en instabilitet i själva gudomlighetens natur.
- Man anser att vår värld inte är skapad av den ursprungliga, högsta guden, utan av en lägre stående gud som kallas Demiurgen. Beroende på tradition är Demiurgen antingen välvillig och okunnig om den större guden, eller medveten om det högre planet och illvillig. I många traditioner skapar demiurgen Archoner, motsvarigheter till änglar eller demoner, som han sätter att övervaka den materiella världen och i somliga traditioner att förhindra själar att genomskåda den.
- Den materiella världen uppfattas som en skev och misslyckad skapelse, men ändå såpass god som dess bristfälliga natur tillåter. Den beskrivs ofta som en underlägsen kopia av den högre stående verklighet eller medvetandesfär där mer avancerade gudomar existerar – man kan jämföra med hur en tavla inte kan vara en helt sann representation av det den föreställer. I vissa traditioner ses verkligheten däremot som ond och destruktiv, ett medvetet fångelse för människans själ.



Människans frälsning beskrivs ofta på följande sätt: En gudomligt gnista "faller ner" i den materiella världen och sätter sig inom en människa. Det enda sättet för gnistan att återbördas till den gudomliga sfären är att människan den sitter i genomgår ett andligt uppvaknande, "genomskådar" den materiella verkligheten och lyfts upp till ett högre medvetandeplan.

- Mystisk kunskap, gnosis, ses som en central faktor i denna process, som uppnås genom att en frälsarfigur (I vissa traditioner Kristus, i andra Seth eller Sophia) griper in. Gnosis är den direkta erfarenheten av Gud genom medvetenhet om den inre gudomliga gnistan. Detta upphöjda andliga tillstånd, som påminner om Buddhismens nirvana, kan omöjligt föras över till andra genom förklaringar eller resonemang och är inte resultatet av en intellektuell process, utan av själslig utveckling. Gnosis är alltså inte en hemlig lära inom gnostiska rörelser, utan det andliga uppvaknande som noggranna studier av de gnostiska hemligheterna ska leda till.

Specifik för Johanniterkyrkan

Johanniterkyrkan är ett esoteriskt kristet samfund (esoterisk kristendom fokuserar på studiet av mystik och hemlig kunskap för att uppnå upplysning och insikt i de urkristna hemligheterna.) i den gnostiska traditionen.

Namnet syftar på Johannesevangeliet, som togs upp av tidiga gnostiker, samt den initiatiska traditionen från Johannes Döparen. Johanniterkyrkan är en kristen kyrka i den betydelsen att den följer den katolska (allmänliga) traditionen som den förstods av förnicéanska kristna samt att den använder kristen liturgi och kristna sakrament. Det finns dock medlemmar i kyrkan som inte anser sig som kristna utan istället kommer från till exempel judisk, buddhistisk, hinduisk eller wicca-bakgrund. Dess prästerskap och sakrament erkänns som "giltiga men olagliga" av Vatikanen. Till skillnad från de flesta kristna kyrkor kräver man inte att gudstjänstdeltagare ska vara döpta för att få ta del av nattvarden.



Johanniterkyrkan erkänner treenigheten och använder även termerna Pleroma (helhet), Logos (ord), och Hagia Sophia (helig visdom) för Fadern, Sonen respektive den helige Anden.

Johanniter inspireras av bibeln såväl som andra heliga texter, men använder berättelserna framför allt som symboliska ledtrådar till människans andliga uppvaknande. Till exempel tror man på äktenskapet mellan Maria Magdalena och Jesus, men mer som en bild än som bokstavliga fakta. Deras äktenskap symboliserar föreningen av olika idéer och traditioner: Kristendomen är här "gift" med äldre traditioners Gudinna som Johanniterna tycker sig känna igen i både Maria Magdalena och Sophia.





Rituafer o Konventioner

Hesychasm

Från början en kristen ortodox bönemethod som numera används flitigt av gnostiker inom Johanniterkyrkan, då den involverar kroppen och anden och på så vis för Johanniten närmare en fullständig kontakt med det gudomliga. Böneorden kan variera men de vanligaste orden är: Herre Jesus Kristus, Guds son. Ha förbarmande med mig, jag är en syndare. Man har utvecklet en serie fysiska positioner som för ett otränat öga påminner om yoga. Man är dock noga med att poängtera att Hesychasm är en tusenårig kristen och gnostisk tradition och inte gnosticism med österländska influenser.

Centrerande bön

Centrerande bön är en method för att stärka icke-självisk kärlek till det gudomliga. Man väljer en aspekt av det gudomliga som man vill komma närmare, till exempel Öppenhet eller Kärleksfull. Man sitter ner och rensar sitt sinne från omvärlden och låter det gudomliga träda in i sinnet. Centrerande bön bär ta åtminstone 30 minuter.

Väcka den inre Guden

Johanniter använder en mäktig och förkristen ritual som kallas Väcka den inre Guden. Ritualen tar flera år att bemästra och lärs endast ut bland de ledande inom rörelsen. Man tänker sig att det inom alla människor finns ett gudomligt ljus. Johanniter kan genom djupmeditation visualisera och kontakta den inre guden. Man kan på sikt lära sig att kanalisera den inre gudens kraft och styrka.



Katharernas syndabekännelse

Vi har kommit inför Gud och inför denna församling och inför den Heliga Kyrkans förordningar så att vi må mottaga förlåtelse och botgöra för alla våra synder i tankar, ord och gärning från vår födsel fram till nu. Vi ber av Gud barmhärtighet och av er att ni ber för oss till den Helige barmhärtige Fadern på det att han må förlåta oss.

Låt oss tillbedja Gud och förkunna alla våra synder och mångtaliga brott i åsyn av Fadern, Sonen och den ärade Helige ande, av de ärade heliga evangelierna och de ärade heliga apostlarna, genom bön och tro och genom frälsningen av alla rättskaffens och ärofulla kristna och välsignade förfäder, sovande och här närvarande. För deras skull ber vi dig, helige Herre, att förlåta all vår synd.

Benedicte, Parcite Nobis. - Amen.

Ty mångtaliga är de överträdelser med vilka vi dagligen försyndar oss mot Gud. Natt och dag, i tankar, ord och gärningar, vetande och ovetande, och särskilt genom de lustar med vilka onda andar fyller det kött som omsluter oss.

Benedicte, Parcite Nobis. - Amen.

Guds heliga ord såväl som de heliga apostlarna och våra andliga bröders predikan lär oss att fransäga oss all köttslig lust och all orenhet och att följa Herrens vilja genom att göra gott. Ändå undlåter vi, ovärdiga tjänare, inte bara att följa Herrens vilja så som vi borde, utan ger ofta efter för köttets lustar och världslig fåfånga, till den grad att vi sårar vår ande.

Benedicte, Parcite Nobis. - Amen.

Vi följer dem som är av världen, beblandar oss med dem, talar och äter med dem, och hänger oss åt synd som sårar våra bröder och våra systrar.

Benedicte, Parcite Nobis. - Amen.

Våra tungor faller till fåfånga ord, löst tal, hån och illvilja, Vi förebrår våra bröder och systrar vars fel vi inte är värdiga att döma eller fördöma. Bland



kristna är vi syndare.

Benedicte, Parcite Nobis. - Amen.

Botgörelsen som vi har ålagt har vi inte efterlevt såsom vi borde, varken i fasta eller bön. Vi har förslösat våra dagar och timmar. Medan vi ber den heliga Bön avleds våra sinnen till köttliga lustar och världslig fåfänga, så att vi i detta ögonblick knappast förstår vad vi kan ha att erbjuda de Rättfärdigas Fader.

Benedicte, Parcite Nobis. - Amen.





Hierarki

Johanniterkyrkan leds av ärkepatriark Iohannes IV. Johanniterkyrkans struktur speglar andra mer konventionella kyrkor. Man har biskopar, präster och diakoner.

Gudstjänster och mässor är ordnade och hierarkiska men livet utanför kyrkorummet är mindre formellt än vad man finner inom katolska eller protestantiska kyrkor.





Relationer

A.A de Toulouse

- Vi har ingen respekt för dem som föraktar dialog och kallblodigt mördar meningsmotståndare.

Assumptionisterna

- Katolska kyrkan använder dem för att smutskasta andra för att avleda uppmärksamhet från sin egen smutsiga byk.

Druidorden

- De menar väl och gör ingen skada...

Elus Cohens

- Vi har djup respekt för den mäktiga kunskap de besitter även om vi inte sympatiserar med deras praktiker och naiva vidskepelse.

Familjen

- Det är förvånande hur man kan missuppfatta något så grundläggande som kärlek...

Frimurarna

- Somliga av våra medlemmar är frimurare, vi har inget otalt med varandra.

Jesuiterna

- Maktgiriga soldater med de oskyldigas blod på sina smutsiga händer. De respekterar ingenting förutom andra våldsdyrkande barbarer, de är bara värda förakt.

Malteserorden

- Deras barmhärtiga yttre är en fasad som döljer ohämmad elitism och de oskyldigas lidande.



Kongregationen för Trosläran

- De har förföljt och trakasserat vår sort i århundraden - vi kommer aldrig att ge vika för deras ogudaktiga påtryckningar.

Opus Dei

- De älskar synd, det ger dem anledning att göra det de älskar mest - manifesteras självhat med piskrapp.

Propaganda Due

- En terrorist är en terrorist även om han klär ut sig till högerpopulist eller maffiagangster.

Prieuré de Sion

- Deras tro är en obskyr tolkning av vissa specifika texter. Det är charmerande att se hur de klamrar sig fast vid smått absurda teorier och blint ignorerar sanningen, även när den är pinsamt uppenbar för oss andra.

Rosenkorsorden

- Deras läror påminner om våra, även om de stundom drar extrema slutsatser. De håller sig för sig själva och gör egentligen inget större väsen av sig.

Svenska Kyrkan

- Förhållandevis odogmatisk om man jämför med andra nationella kristna organ. Vi har inga problem med att våra medlemmar besöker Svenska kyrkans gudstjänster, men de har hittills inte varit likna öppensinnade när det gäller oss.





Rostym

Du som är medlem i Johanniterkyrkan klär dig STRIKT och MÖRK, men inte för gothigt. Vitt ansiktssmink eller svart kajal kring ögonen går bort, i alla fall i det konferanssammanhang din karaktär befinner sig i. För dig som är man fungerar smala svarta kostymbyxor bra tillsammans med en svart tröja (kanske en tight polo?) och svart rock. Kvinnor kan klä sig likadant, men kjol fungerar också. Din vita ansiktsmask har du självklart med dig, men undanstoppad i väskan tills vidare...

Leta på loppisar och second handbutiker efter bra och mystiska kläder. Svart tight polo kan du hitta var som helst, tex på HM eller KappAhl. En vit ansiktsmask hittar du på tex Buttericks.

