



Grupputskick

# Jesuiterna



otia elcaaja oyo

Kära vänner

Mitt namn är Filip Lotario, jag tjänstgör som Claes-Bertil Ytterbergs tillfälliga efterträdare. Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev till er. Jag har aldrig haft förmånen att träffa er personligen, men jag har den största respekt för det arbete ni dagligen uträttar i Herren Jesu namn.

Jag skriver angående den ofattbara tragedi som drabbat oss i och med det brutala mordet på biskop Claes-Bertil Ytterberg. Även om jag förmodar att ni tagit del av händelsen genom massmediala kanaler, finns det ytterst oroväckande detaljer som ni kanske inte känner till: En mystisk symbol fanns ingraverad på biskop Ytterbergs bröst (se bifogat fotografi).

Jag har bjudit in företrädare för de trosuppfattningar som symboliseras i symbolen. Mitt första intryck är att mördaren har lämnat oss en gåta i symbolen ovan, frågan är bara varför?

Jag ber er därför att komma till ett hemligt möte på Finnåkers kursgård 7 april för att diskutera denna förskräckliga händelse med mig och andra berörda parter. Jag befarar att hela det kristna samfundet är under attack av en mäktig och namnlös fiende, och att det kommer krävas att vi lägger allt gammalt groll åt sidan för att ha en möjlighet att komma ut levande på andra sidan.

Jag förväntar mig att ni kommer obeväpnade – vi måste alla hålla ihop i detta allvarliga läge.

OSA 15 mars 2007

Alé

Med hopp om era böner i denna svåra stund - Filip Lot





# Trosuppfattning

## Allmän för Katolska Kyrkan

Förutom huvudpunkterna som delas av alla kristna kyrkor (treenigheten, kristi uppståndelse etc), betonar katolicismen särskilt Kyrkan, en ofelbar institution grundad av Jesus och vägled av den helige Ande, som källan till frälsning.



Jesus gav lärjungen Petrus i uppdrag att grunda en kyrka, och utnämde därmed den förste påven. Eftersom det går en obruten successionsordning från Petrus till den nuvarande påven anser sig katolikerna vara den enda sanna kyrkan. Katolska kyrkan hävdar sig vara ofelbar, eftersom Jesus har utsett den till att vara den yttersta auktoriteten i trosfrågor, och utlovat att den Heliga Anden alltid ska leda dess beslutsfattare. Det är påven i samråd med övriga biskopar som gör den gällande tolkningen av Guds ord – det är alltså inte upp till enskilda katoliker att göra personliga bibeltolkningar. Kyrkan baserar sin doktrin på Apostlagärningarna, Nya Testamentet och på den muntliga tradition som apostlarna förde vidare till sina arvtagare. Alla läror som inte stämmer överens med kyrkans egen doktrin, till exempel gnosticisismen, ses som hädelse.



Enligt katolsk tro skapades människan för att leva i enhet med Gud. Genom de första människornas olydnad bröts överenskommelsen och synd och död kom in i världen. Syndafallet försatte människan i ett tillstånd som kallas för arvssynden, vilket innebär att alla människor är "smittade" av Adams synd från födseln, och därför är underkastade evigt straff. När Jesus kom till världen kunde han genom att vara både Gud och människa offra sig och därmed försona mänskligheten med Gud. Alla människor som föds bär



fortfarande på arvssynden, men kan räddas genom dopet. Enligt Katolska Kyrkan finns inget sätt för människan att "förtjäna" frälsning, utan hon får ödmjukt be Gud om att befrias från synd. Människan har en fri vilja, och bestämmer själv om hon ska tacka ja till Guds nåd genom dopet och tro på Kristus – utan människans villighet kan inte frälsning ske.

Enligt kyrkans lära är mänskligt liv och sexualitet oskiljbara och heliga. Manichaeism, tanken att anden är god och köttet ont, anses av kyrkan som hädelse. Därför lär man inte heller ut att sex är syndigt eller fel, utan tvärtom att sexualiteten är skapad av Gud, och därför god. Sex utanför äktenskapet är dock en svår synd eftersom det kränker hela poängen med den mänskliga sexualiteten: Sex är en mycket intim och helig förening som man bara ska ingå med den man är gift med, och enbart i syfte att skapa nytt liv. I enlighet med detta förbjuder kyrkan onani, utomäktenskapligt sex, otrohet, pornografi, prostitution, våldtäkt, homosexuella handlingar och preventivmedel. Kyrkan är även emot abort och dödshjälp eftersom man anser att mänskligt liv inte kan vägas mot andra värden såsom ekonomi, bekvämlighet, eller personliga åsikter.

## Specifik för Jesuiterna

Den hårda andliga disciplin som Jesuiter följer brukar kallas Ignatiansk andlighet efter Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola, och är framför allt baserad på hans Andliga övningar, vilkas syfte är befria utövaren från sina egna personliga tycken, bekvämlighet, önskningar, behov, drifter och passioner, så att han nyktert kan fatta beslut om vad han tror är Guds vilja och osjälviskt följa den. Ignatiansk andlighet kan beskrivas som en aktiv uppmärksamhet på Gud kombinerad med en snar svars villighet på Hans önskningar. Även om den ignatianska andligheten innefattar många former av aktivitet och socialt arbete, så är det inre arbetet; uppmärksamheten och svars villigheten, själva kärnan. Resultatet blir att utövare av Ignatiansk andlighet lever oerhört intensivt i nuet, eftersom de ständigt försöker vara uppmärksamma på vad Gud önskar av dem i varje ögonblick.

### Det Ignatianska idealets kännetecken

- Guds allt större ära – Att ständigt söka Gud och Guds vilja.



- Enhet med Jesus - Att söka närhet med Jesus, och att meditera över hans liv.
- Andlig ledning - Meditation och kontemplation under ledning av en erfaren person, ofta en präst. Denna andliga ledare ska man också regelbundet föra samtal med om sitt andliga utvecklingsarbete, så att han kan råda en och hindra att man överdriver, blir otålig eller självupptagen.
- Kärlek i handling - Kärlek i handling (att aktivt hjälpa sina medmänniskor) är alltid viktigare än kärlek i känsla (att känna varma känslor för dem).
- Likgiltighet - Man ska inte bry sig om yttre faktorer som levnadstandard eller om man trivs med sina medarbetare, utan ta sig an alla Guds uppdrag med samma fromma iver.
- Böner, försök till självövertvinnelse och reflektion - Det är absolut nödvändigt att ta sig tid till enskild bön och reflektion, men även botgörelse och, i en del traditioner, självspäkelse.
- Hängivenhet till det Heliga Hjärtat, Nattvarden och Vår Fru - Det heliga Hjärtat syftar på Jesu barmhärtighet och kärlek till människorna, Nattvarden på att man bör ta emot nattvarden varje vecka eller rentav varje dag, till skillnad från Ignatius av Loyolas samtida som bara tog emot den en eller två gånger per år. Vår Fru, Jungfru Maria, var bland annat symbolen för Jesuiternas studentförbund fram till 1960-talet.
- Iver för själarnas räddning - Jesutiordens syfte är enligt the Summary of the Constitutions att "inte bara anstränga sig för att uppnå sin egen frälsning och perfektion med hjälp av den gudomliga nåden, utan att uppåda all sin styrka för sin nästas frälsning och perfektion."
- Att finna Gud i allt - Världen är inte uppdelad i heligt och värdligt, naturligt och övernaturligt eftersom allt är genomsyrat av den helige ande, alltså bör den kristne "älska Gud i alla ting - och alla ting i



Gud." Jesuiter har på grund av denna världsbild alltid varit aktiva inom till exempel naturvetenskap och litteratur.

- Bedömning - Detta innebär att i tysthet överväga ett val som man ställs inför, att fokusera på att hålla fram de olika valmöjligheterna för sin inre blick såsom Gud skulle se dem och lyssna efter Hans ledning.
- Tjänande och ödmjukhet - Många jesuitmissioner driver sjukhus, skolor och jordbruksutvecklingsprojekt som ett sätt att tjäna fattiga och behövande parallellt med missionsarbetet. Ordens noviser sätts ofta i arbete som vårdbiträden etc. för att öva sig i ödmjukhet och tjänar glädje.





# Rituafer o Konventioner

## Tre frågor

Jesuiten frågar sig själva varje morgon:

- Vad har jag uträttat för Kristus?
- Vad uträttar jag för Kristus?
- Vad kommer jag uträtta för Kristus?

Frågorna tjänar som en påminnelse och en uppmaning inför den stundande dagens prövningar.

## Handpåläggning

Jesuiterna har under århundraden praktiserat så kallad handpåläggning under gudstjänster men även som bot under strid eller i mer vardagliga situationer. Idén till handpåläggning kommer från Jesus handlingar i Apostlagärningarna. Man söker tillkalla den heliga ande och ge styrka och mod till den vars huvud de närvarande lägger sina händer på.

## Jesuiternas bön

En Jesuits dagliga bön bör innehålla följande punkter:

- Minnas att hon/han är i Guds närhet.
- Tacka Gud för de gåvor hon/han har mottagit.
- Undersöka hur hon/han har levt under dagen.
- Be Gud om förlåtelse.
- Lova att göra bättring.

Man är fri att gå igenom de ovanstående punkterna i vilken ordning man själv behagar.



## Katolska Böner

### Fader Vår

Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Amen.

### Hell dig Maria

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

### Ära vare Fadern

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

### Den apostoliska trosbekännelsen

Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens Skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vilken blev avlad av den Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begravnen; nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen igen ifrån de döda, uppfor till himmelen, sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.







# Hierarki

Följande steg leder fram till att bli en erkänd Jesuit:

- I. Ansökan
- II. Novitiate - en tvåårig period under vilka kandidaten avlägger löften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Jesuitnoviser lägger till bokstäverna "n.S.J." efter sina namn.

Efter den tvååriga novisfasen väljer den unge Jesuiten huruvida han skall bli en jesuitpräst eller en jesuitbroder eller jesuitsyster (jesutprästvågen är endast öppen för män).

- III. De första studierna - den här fasen tar i regel två till fyra år. Man studerar teologi och filosofi.
- IV. Befordran - jesuiten tjänstgör under den här två- till treårsperioden på fältet, antingen till exempel i en församling.
- V. Upphöjning - man är nu klar med sina studier och ges fullmakt att verka som jesuit. Man avlägger även ett löfte att för alltid tjäna och lyda Påven.

Jesuiterna leds av en "Praepositus Generalis" (Överbefälhavare). Den nuvarande överbefälhavaren är Peter Hans Kolvenbach som styr jesuitorden från Rom. Överbefälhavarens rådgivare administrerar större geografiska områden som till exempel Nordeuropa eller Australien. Överbefälhavarens ministrar överser specifika områden som utbildning eller välgörenhet. Varje land eller större region styrs lokalt av en så kallad regional fader. Varje jesuitförsamling styrs av en "rektor".



# Relationer

## **A.A de Toulouse**

- En kapabel och farlig fiende. De är en feg samling ynkryggar som uför sina nedriga dåd i nattens mörker.

## **Assumptionisterna**

- Vi har egentligen inget större behov av en PR-byrå, men eftersom de nu finns tillgängliga kan vi ju lika gärna använda dem.

## **Druidorden**

- Så länge de håller sig till hembygdsföreningar och super utklädda till vargar har vi inget otalt med dem, vi har viktigare saker att göra.

## **Elus Cohens**

- Deras mystiska kunskaper kommer ibland väl till pass, vilket är tur för dem  
- den dagen vi inte behöver dem längre kommer de att få sona för det lidande de åsamkat oskyldiga.

## **Familjen**

- Vilseledda stackare...

## **Frimurarna**

- De är inte att lita på. Vi har hittills aldrig tvingats mäta vår styrka mot deras.

## **Johanniterkyrkan**

- Ett Satans pack, de är inte värda den möda det skulle innebära att krossa denna kätterska "kyrka".

## **Malteserorden**

- De må påstå att de tjänar Vatikanen men vi vet bättre. Vi har aldrig haft några som helst sympatier för dessa smygfascister av värsta sorten.



### **Kongregationen för Trosläran**

- De står för vad som är rätt. Vi har dock allt oftare hamnat i en position då de försvarar det reaktionära och konservativa. Vi gör vårt bästa för att inte trotsa dem offentligt - även om det oftast är näst intill omöjligt...

### **Opus Dei**

- Vad är problemet? Finns det inte nog med ondska att bekämpa i världen? Skall vi nu även tvingas slåss mot andra katoliker?

### **Propaganda Due**

- Fascister som leker frimurare, det är nästan skrattretande... Som om inte fascister är löjeväckande nog - speciellt med en kula mellan ögonen.

### **Prieuré de Sion**

- En respektingivande fiende, de är hjärnan och A.A de Toulouse musklerna. En aktion mot Prieuré de Sion kommer med all säkerhet hämnas grovt av A.A. Vi undvikar att hamna i öppet krig med dem om vi kan.

### **Rosenkorsorden**

- Vi har bekämpat Rosenkorsorden i 400 år. De är ett vildsint ogräs som alltid blommar upp igen - hur många gånger vi än hugger ner dem. De må se svaga ut men vi låter oss inte luras, den protestantiska reformationen var deras första attack, vi har gjort oss redo för deras nästa drag i århundraden.

### **Svenska Kyrkan**

- En lam och tafatt organisation utan mål och riktning.





# Rostym

Du är klädd för politisk KAMP. Hämta inspiration från övervintrade proggrävar. Dina kläder är i första hand praktiska och bekväma, absolut inte moderiktiga. Det är viktigt att det känns vänsterorienterat. Leta efter grejer som känns lite slitna, tex urtvättade blåjeans. Tillsammans med det kan du bära en skjorta eller murarskjorta med uppkavlade ärmar. Ha gamla gympaskor eller vandringskängor på fötterna och en parkas eller anorak som jacka. En annan passande accessoar är kanken-ryggsäcken. Ha gärna nån slags kristen symbol som halsband, tex en fisk eller duva. Smycket kan gärna vara av trä, ben eller annat naturmaterial. Torgvantar och stickad mössa fungerar bra som accessoarer.

Kolla om dina föräldrar har nått proggit undanlagt från sjuttioaet. Kolla också loppisar och second hand. I många kyrkor finns SACCEUS-bord där hantverk från fattiga länder säljs. Där kan du hitta bra smycken och annat med en etno-känsla. Du kan också gå till butiker som rättvis handel och hitta bra grejer.

