



Grupputskick  
**Familjen**



Kära vänner

Mitt namn är Filip Lotario, jag tjänstgör som Claes-Bertil Ytterbergs tillfälliga efterträdare. Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev till er. Jag har aldrig haft förmånen att träffa er personligen, men jag har den största respekt för det arbete ni dagligen uträttar i Herren Jesu namn.

Jag skriver angående den ofattbara tragedi som drabbat oss i och med det brutala mordet på biskop Claes-Bertil Ytterberg. Även om jag förmodar att ni tagit del av händelsen genom massmediala kanaler, finns det ytterst oroväckande detaljer som ni kanske inte känner till: En mystisk symbol fanns ingraverad på biskop Ytterbergs bröst (se bifogat fotografi).

Jag har bjudit in företrädare för de trosuppfattningar som symboliseras i symbolen. Mitt första intryck är att mördaren har lämnat oss en gåta i symbolen ovan, frågan är bara varför?

Jag ber er därför att komma till ett hemligt möte på Finnåkers kursgård 7 april för att diskutera denna förskräckliga händelse med mig och andra berörda parter. Jag befarar att hela det kristna samfundet är under attack av en mäktig och namnlös fiende, och att det kommer krävas att vi lägger allt gammalt groll åt sidan för att ha en möjlighet att komma ut levande på andra sidan.

Jag förväntar mig att ni kommer obeväpnade – vi måste alla hålla ihop i detta allvarliga läge.

OSA 15 mars 2007

Alé

Med hopp om era böner i denna svåra stund - Filip Lot







# Trosuppfattning

## Allmän för Lutheranismen

Lutheranismen är en rörelse inom kristendomen som startades under 1500-talet av teologen Martin Luther, som var starkt kritisk till katolska kyrkans sätt att tolka den kristna traditionen. Luthers skrifter ledde till den protestantiska reformationen, som delade den västerländska kyrkan i två. Enligt vissa källor var Luther djupt influerad av den hemliga rosenkorsordens läror, som pratar om en "reformation av mänskligheten".

Generellt talar lutheraner till skillnad från katoliker bara om två sakrament: dopet och nattvarden. Lutheranismen lär att dopet är ett Herrens verk, grundat på Kristi löfte och ord. Dop utförs på både småbarn och vuxna, barn som föds i praktiserande lutheranska familjer döps vanligen en kort tid efter födseln. Barndopstraditionen skiljer lutheranismen kulturellt och doktrinmässigt från många andra typer av kristendom. Många lutheranska samfund lägger stor vikt vid att bevara liturgin, den fasta ordning för hur en gudstjänst ska genomföras med vissa typer av böner och ritualer i en viss ordning. Man ser nattvarden som kristendomens absolut centrala ritual; Lutheraner accepterar inte tanken att nattvarden bara är en symbol eller en minneshögtid, utan tror att brödet och vinet i nattvardsritualen faktiskt förvandlas till Jesu kött och blod. Denna tro kallas realpresens.

Lutheranska präster genomgår generellt en lång teologisk utbildning som bland annat inbegriper studier i grekiska och hebreiska för att kunna läsa de heliga skrifterna på originalspråk. Traditionellt har bibeln betraktats som ofelbar, men vissa modernare samfund ser bibeln som en i huvudsak människoskapad produkt och därför inte en absolut auktoritet, särskilt inte vad gäller historiska och naturvetenskapliga fakta.





Historiskt sett har lutheraner undvikit samröre med andra kyrkor för att skydda sin doktrin. Liberala lutheraner tror dock på ekumenik; tanken att alla kyrkor kan och bör enas i sin gemensamma kristna tro. Lutheranska Världsförbundet och Katolska Kyrkan har fört samtal om samarbete under lång tid, och publicerade under slutet av 1990-talet en epokgörande skrift där man erkände gemenskap i vissa doktriner. Denna skrift har sedan dess även undertecknats av Metodistiska Världsförbundet.

## Specifik för Familjen

Familjens läror ligger väldigt långt från traditionell lutheranism, men har vissa element kvar från sina rötter i den lutheranska Jesus-rörelsen på 60-talet. Till viss del identifierar man sig som fundamentalistiska kristna, men några av de mer radikala lärorna ses som icketraditionella, för att inte säga kätterska, av de flesta kristna samfund. Familjen hävdar att Guds inspirerade ord utgörs både av bibeln och av David Bergs och Karen Zerbys skrifter. Berg, som grundade Familjen, betraktas som en viktig profet, och efter hans död anses detta heliga uppdrag gått vidare till hans änka, Zerby. Familjen tror att det är varje kristens plikt att missionera och sprida Guds budskap, samt att varje människas liv ska ägnas åt tjänst åt Gud och ens medmänniskor. De har många nivåer av medlemskap och de mest hängivna, "familjelärjungarna", bor tillsammans i kollektiv. Medlemmar uppmuntras också att skaffa barn. I början avråddes helt från användande av preventivmedel, men i dag lämnas detta val till individen. Många medlemmar anser dock att det tyder på brist på tillit till Guds plan att försöka förhindra graviditet.

### Kärlekens lag

En central lära i Familjens teologi är "Kärlekens lag" som enkelt uttryckt innebär att om en människas handlingar motiveras av osjälvisk, uppoffrande kärlek och inte är tänkt att skada någon annan, så är dessa handlingar i linje med den heliga skrift och därmed goda i Guds ögon. De tror att denna lag övertrumfar alla andra bibliska lagar, borträknat de som förbjuder manlig homosexualitet, något som Familjen räknar som synd. Kvinnors bisexualitet





är tillåten, men inte lesbiskhet. Man tror att Gud skapade mänsklig sexualitet och att den är ett naturligt, känslomässigt och fysiskt behov, samt ett sätt att prisa Gud. Tonåringar från 16 års ålder får ha sex med andra medlemmar så länge dessa är högst 21. Sex mellan minderåriga och vuxna är förbjudet sedan 1986. Vuxna medlemmar uppmuntras att ha sex med andra vuxna medlemmar av motsatt kön, oavsett om de är gifta, som ett sätt att skapa enhet och bekämpa ensamhet vid behov. Detta brukar kallas för "sharing" eller "uppoftande sex". Familjens officiella policy är att medlemmar inte ska tvingas till sex, men ett stort antal före detta medlemmar hävdar att de blivit pressade till att ha uppoftande sex mot sin vilja, och blivit kallade själviska eller känslolösa om de vägrat.

### **De sista dagarna**

Familjen lär att vi nu lever i i den tidsperiod som i bibeln kallas de sista dagarna eller tidens slut, vilket är den era som föregår Jesu återkomst. Direkt innan Jesus kommer tillbaka tror man att världen kommer att styras i sju år av Antikrist, som kommer att skapa en regering som styr hela världen som ett enda land. Efter halva denna regeringstid kommer Antikrist att bli besatt av Satan och inleda en något som brukar kallas den stora prövningen, och som kommer att innebära en period av intensiv förföljelse av kristna såväl som diverse naturliga och övernaturliga katastrofer. Vid slutet av den stora prövningen kommer alla trogna kristna att lyftas upp till himmelen i vad som kallas Uppryckandet, och efter detta sker den strid mellan Kristus och Antikrist, Armageddon, där Antikrist slutligen kommer att besegras. Efter detta kommer tusenårsriket, då Kristus regerar världen, under tusen år, att infalla. Tron på att vi lever i de sista dagarna har stort inflytande på alla långsiktiga beslut som fattas av Familjen.

### **Senare läror**

Familjens senare läror handlar mest om vad de har kallat "nya (andliga) vapen" Familjen anser att de är soldater i det andliga krig som pågår mellan ont och gott om människors själar. Även om några av följande trossatser alltid har funnits hos Familjen, har de antagit större vikt under senare år.





## **Profeterande**

Detta innebär i Familjen att motta budskap från andevärlden, till exempel från Jesus, den avlidna grundaren David Berg, eller någon annan andehjälpare (se nedan). Stor vikt läggs vid att alla medlemmar regelbundet ska profetera för att få vägledning i sitt vardagsliv.

## **Andehjälpare**

Dessa kan vara änglar, avlidna människor (ofta grundaren David Berg) eller till och med mytologiska figurer som till exempel gudinnan Afrodite. Andehjälparna tros delta i kriget om människors själar, och kan ge heliga budskap vid profeterande. Familjen tror att böners kraft förstärks om man nämner de andehjälpare man önskar få hjälp av vid namn, och att samma sak gäller för demoner när man förbannar dem eller försöker jaga bort dem.

## **Kungarikets nycklar**

Bibelstycket Matteus 16:9, "Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen", har fått allt större betydelse i Familjens läror. Man tror inte att stycket är symboliskt menat, utan att nycklarna till himmelriket är kraftfulla andliga artefakter. Familjen åkallar olika Nycklar till Kungariket för att öka effekten av böner. Dessa andliga nycklar tros också ge kraft till olika UFO:n och andra rymdskepp (kända som Nyckelskepp), och kan förvandlas till svärd för att bekämpa demoner och andra negativa krafter.

## **Älska Jesus**

Detta är den term som Familjens medlemmar använder för att beskriva sin intima, sexuella relation med Jesus. I bibeln liknas kristna vid kristi Brud, och uppmanas att älska och tjäna Honom som om de vore hans fru. Familjen tar denna liknelse längre än de flesta kristna samfund genom att uppmana medlemmar att föreställa sig Jesus som sin sexpartner när de har sex eller onanerar. Män uppmanas att föreställa sig sig själva som kvinnor för att undvika homosexualitet. Familjens skrifter liknar dessutom ofta profeterande vid andligt oralsex, där profeten mottar Jesu sperma, eller "gyllene säd".





# Rituafer o Konventioner

## Kärleksfiske

Det är brukligt för nyupptagna kvinnor (eller kvinnor som blivit 18) att gå ut och missionera i Herrens tjänst. Man skall med sin kropp föröka få män att vända sig till Kristus.

## Älska Jesus

Familjen tillämpar en speciell lära, Älska Jesus, som innebär att medlemmarna föreställer sig att den har sex med Jesus. Detta har att göra med den teologiska syn Familjen har gällande Jesus, som man kan läsa mer om under "trosuppfattning".

## Älska din nästa

Männen bör i sin ungdom sträva efter att älska med så många kvinnor som möjligt, både innanför och utanför Familjen - detta för att påvisa Jesu kärlek till sin nästa. Pojkarna får sexualundervisning vid 14 års ålder och efter det anses de vara mogna för ett sexuellt aktivt liv.







# Hierarki

Familjen är internationellt sett en informell organisation. David Moses änka Karen Zerby är Familjens globala överhuvud. Man saknar de titlar och institutioner som är vanliga i andra religiösa samfund. Lekmän förklarar Herrens ord och ingen står över någon annan. Lokala ledare är ofta karaktäristiska och socialt slipade, de upprätthåller sitt ledarskap utan formella titlar och anspråk på jordisk makt.







# Relationer

## **A.A de Toulouse**

- En hatisk och cynisk sekt - de behöver kärlek mer än något annat.

## **Assumptionisterna**

- De tar alla chanser de får att hetsa mot oss, de skulle aldrig göra det om de tog sig tid att lära känna oss.

## **Druidorden**

- Satan har lärt oss att känna skam inför våra kroppar. Druiderna gör klokt i att trotsa honom och anamma djurens naturliga närhet.

## **Elus Cohens**

- De försöker bekämpa eld med eld och glömmer kärleken.

## **Frimurarorden**

- De tror att närhet är något smutsigt och lågt som inte passar mäktiga män, de är nog mest ensamma.

## **Jesuiterna**

- Jesus budskap kan inte spridas med vapen i hand, tyranni kan bara bekämpas med kärlek.

## **Johanniterkyrkan**

- De är Herren på spåren men förvillar sig i irrläror och Da Vincikods-feminism...

## **Malteserorden**

- Vår kärlek omfattar även dem som är för snåla för att själva ge.

## **Kongregationen för Trosläran**

- De kallar oss syndare och kättare, vi vänder dem ödmjukt andra kinden.





### **Opus Dei**

- De skäms över de gåvor som Herren har givit dem. Det är i sanning lätt att känna medlidande med dessa sorgliga själar.

### **Propaganda Due**

- De mördar dem som står i deras väg, och kan till och med vara bortom den räddning vi kan skänka.

### **Priuré de Sion**

- Somliga av deras praktiker påminner om våra. De är kärleksfulla om än hemlighetsfulla och elitistiska.

### **Rosenkorsorden**

- Alla år av hemlighetsmakeri har gjort dem kalla och människofientliga.

### **Svenska Kyrkan**

- De predikar Herrens kärleksbudskap men vågar inte omsätta det i handling.







# Rostym

Som kvinna i Familjen klär du dig vågat, dock inte för vågat för en konferens. Du får gärna se lite åttiotal ut. Lämpliga kläder är tajta jeans (gärna med hög midja), tight, urringad top eller linne samt en figursydd kavaj. Du får gärna se lite vulgär ut. Ha mycket smink (FÖR mycket...) och stora örhängen. Brett bälte på höften fungerar bra, samt halsband med kors som hänger ner i urringningen. Det är viktigt att smycken och accessoarer känns billiga.

Män i famlijen klär sig i pastellfärgad eller försiktigt mönstrad skjorta, knäppt enda upp i halsen. Till detta bärs beige chinos. Som förebild kan du ha Knutbypastorn Helge Forsmo.

Som kille kan du hitta bra kläder på dressman eller HM:s herravdelning. Tjejer kan med fördel leta billiga smycken, kläder och accessoarer på marknader eller torghandel.

