



Grupputskick

A.A de Toulouse



otia elcaja oyo

Kära vänner

Mitt namn är Filip Lotario, jag tjänstgör som Claes-Bertil Ytterbergs tillfälliga efterträdare. Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta brev till er. Jag har aldrig haft förmånen att träffa er personligen, men jag har den största respekt för det arbete ni dagligen uträttar i Herren Jesu namn.

Jag skriver angående den ofattbara tragedi som drabbat oss i och med det brutala mordet på biskop Claes-Bertil Ytterberg. Även om jag förmodar att ni tagit del av händelsen genom massmediala kanaler, finns det ytterst oroväckande detaljer som ni kanske inte känner till: En mystisk symbol fanns ingraverad på biskop Ytterbergs bröst (se bifogat fotografi).

Jag har bjudit in företrädare för de trosuppfattningar som symboliseras i symbolen. Mitt första intryck är att mördaren har lämnat oss en gåta i symbolen ovan, frågan är bara varför?

Jag ber er därför att komma till ett hemligt möte på Finnåkers kursgård 7 april för att diskutera denna förskräckliga händelse med mig och andra berörda parter. Jag befarar att hela det kristna samfundet är under attack av en mäktig och namnlös fiende, och att det kommer krävas att vi lägger allt gammalt groll åt sidan för att ha en möjlighet att komma ut levande på andra sidan.

Jag förväntar mig att ni kommer obeväpnade – vi måste alla hålla ihop i detta allvarliga läge.

OSA 15 mars 2007

Alé

Med hopp om era böner i denna svåra stund - Filip Lot





Trosuppfattning

Allmän för Merovingismen

Merovingismen är enkelt uttryckt en sammansmältning av kristendom och egyptisk mytologi. Kärnan i merovingisternas lära är att Jesus, som var arvtagare till gammalegyptiska mysterier, efter döden balsamerades och förvarades i förbundsarken som idag finns gömd på hemlig plats i Europa, att Jesus och Maria Magdalena var gifta och att hon efter korsfästelsen flydde till Frankrike där hon födde hans barn vars ättlingar sedan dess levt vidare i kungasläkten Meroving. Jesu ättlingar i rakt nedstigande led lever idag, men deras identitet hålls hemlig för att skydda dem. Merovingisterna tror inte att Jesus rent fysiskt uppstod från de döda, utan att det var en ande som visade sig för lärjungarna och steg upp till himlen. På den yttersta dagen ska Jesus komma tillbaka, precis som bibeln säger, men det är inte Katolska Kyrkan som är hans sanna arvtagare, utan Merovingätten i egenskap av hans fysiska ättlingar.



Egyptiska rötter

Enligt merovingisterna ska Moses innan han utträdde ur Egypten med judiska folket ha varit präst i templet, samt ha blivit invigd ett uråldrigt egyptiskt sällskaps hemliga läror. Förbundsarken som stentavlorna med Guds bud lades i tillverkades heller inte av judarna i öknen, utan var en magisk egyptisk artefakt utsmugglad från templet med hjälp av andra medlemmar i sällskapet. Förbundsarken är också identisk med den heliga Graal. De magiska och gudomliga gammalegyptiska mysterier som Mose kände till ska sedan ha förts vidare av hans ättlingar via Salomo och David till Jesus, som alltså var medlem i samma egyptiska sällskap som sina förfäder. Det är på grund av detta som det i merovingisternas traditioner så ofta dyker upp egyptiska ritualer, som till exempel balsamering av kroppar. Det hemliga sällskapet fortsatte genom århundradena att vakta arkens mystiska hemligheter, och kom senare att kallas Prieuré de Sion.



Helig Graal

När Salomo uppförde sitt praktfulla tempel i Jerusalem doldes den riktiga arken under templet medan en kopia placerades i dess ställe. Efter korsfästelsen balsamerades Jesus kropp i hemlighet och placerades i förbundsarken som åter gömdes under templet. Kopian av arken, som innehåller den äkta förbundsarkens ursprungliga innehåll (stentavlorna och andra heliga artefakter), fördes senare till Etiopien för att fungera som ett villospår. Tempelherreorden (se nedan) hämtade arken ungefär tusen år senare och förde den via hemliga gångar ut ur Jerusalem och fraktade den till Europa, där den än i dag ligger gömd på hemlig plats.

Heligt blod

Josef av Arimatea, Nikodemus, Jesus mor, Maria Magdalena, Johannes och övriga utvalda flydde till Frankrike efter korsfästelsen, och här födde senare Maria Magdalena sin och Jesus dotter. Prieuré de Sion, det hemliga egyptiska sällskapet, tog som sin uppgift att vaka över den heliga ätten och beskydda den från dess mäktiga fiender, inte minst katolska kyrkan som inte ville ha sin successionsordning utmanad. Ätten förenades så småningom med kungsläkten Meroving, som ska ha dött ut, men enligt Merovingisterna fortfarande existerar i största hemlighet.

Tempelherreorden

Tempelherreorden grundades år 1118 i Jerusalem – officiellt för att beskydda pilgrimer till det heliga landet, men enligt merovingisterna som en täckmantel för Prieuré de Sion. Under tvåhundra år växte tempelherreorden till en av Europas mäktigaste organisationer och fungerade praktiskt taget ett självständigt internationellt imperium, men 1307 arresterades alla tempelherrar och deras egendom konfiskerades, en aktion som var ett samarbete mellan Frankrikes kung och katolska kyrkan. Innan året var slut var tempelherreorden upplöst i hela Europa. Enligt merovingisterna var detta en medveten attack mot Prieuré de Sion med katolska kyrkan som avsändare.



Katarerna

Katarerna var en religiös rörelse i Sydfrankrike under 1100-talet vars tro kombinerade kristna element med gnosticism. Efter att Katolska kyrkan förklarat katarismen som hädisk blev katarerna svårt förföljda för att till sist i början av 1200-talet mer eller mindre utrotas av den franska adeln och inkvisitionen. Enligt merovingistisk tradition var katarerna i själva verket nära förbundna med Priuré de Sion, där katarernas religiöse ledare till exempel var medlem. Förföljelsen av katarerna var alltså även den en dold attack mot Priuré de Sion från katolska kyrkan.

Specifik för A.A de Toulouse

A.A de Toulouse är en utbrytargrupp från Priuré de Sion, det ursprungliga Merovingistsällskapet. Till skillnad från dem tror A.A de Toulouse på direkt konfrontation med sina motståndare. De mer teoretiska och esoteriska delarna av merovingismen överlämnar A.A till Priuré de Sion, och koncentrerar sig i stället på att på ett handfast sätt hantera konflikterna med katolska kyrkan.





Rituafer o Konventioner

L'inscription

När en A.A-novis upptas i orden har han eller hon den stora äran att få A.As symbol intatuerad under ceremoniella former. Novisen tvagar sin kropp inför de församlade ordensmedlemmarna och lägger sig därefter på en brits för att ta emot den ärofyllda märkningen. Tatueringen görs med en vass mejsel och en mindre hammare. Smärtan anses katarsisk (renande för själen), det är inte ovanligt att novisen svimmar av de oerhörda smärtor som den rustika tatueringsmetoder medför. Den vanligaste platsen för tatueringen är ovanför hjärtat.

Hieros Gamos

Hieros Gamos betyder Heligt Möte eller Heligt Giftemål. A.A de Toulouse praktiserar Hieros Gamos under andra omständigheter än till exempel Priuré de Sion. A.A betraktar sig som soldater och utför ritualer som Hieros Gamos för att manifesteras seger på slagfältet. A.A de Toulouses sexuella riter symboliserar mötet mellan maskulinitet och feminitet. De församlade ordensmedlemmarna samlas i en cirkel kring en manlig och kvinnlig medlem som utför ett samlag under rituella former. Samtliga ordensmedlemmarna uppnår ett translikt stadium under samlagets gång och ritualen kulminerar i en djurisk och vildsint orgie (till skillnad från Priuré de Sions Hieros Gamos som sker under ordnade och harmoniska former).

Les Feux de Chartres

En större folksamling, ledda av Grevinnan av Blois-Chartres, stormade katedralen i Chartres 1210. Det våldsamma upploppet var en revolt mot Katolska kyrkans korrruption och förmättna girighet. Kyrkan hämnades dock och brände godtyckligt de man ansåg skyldiga för våldsamheterna. Les Feux de Chartres är en en provande ritual som utförs av ordens noviser och nyare medlemmar. För att förbereda sig för ett liv som Katolska kyrkans blodsfien-de står tio noviser i en cirkel. De dränker in personen framför dem i brand-



farlig vätska och tänder därefter eld på honom eller henne. Det är sedan upp till var och en att själv släcka elden utan några som helst hjälpmedel. Det är inte ovanligt att noviser omkommer eller får permanenta brännskador.

Le Sang des Aînés

A.A de Toulouse har en glasflaska som man menar innehåller blod från samtliga överhuvuden av den Merovingianska ätten, ända tillbaka till Jesus och Maria Magdalenas dotter Sara. A.As stormästare blandar en droppe av sitt eget blod och dricker därefter från flaskan för att på så vis uppgå i den Merovingianska ättens stolta led.

La Nuit Foncée de L'âme

A.As medlemmar försätter sig medvetet i ett tillstånd av extrem fasta och mental frånvaro efter eventuella lyckade uppdrags euforiska rus. Traditionen har kabbalistiska rötter och handlar om att medlemmen behöver uppleva total tomhet och känsla av utanförskap för att kunna fokusera på att skapa en upplyst och rättfärdig värld.

Dossiers secrets

A.A de Toulouse och deras bröder och systrar i Priuré de Sion manipulerade fransmannen Pierre Plantard och den katolska högerextrema organisationen Hiéron du Val d'Or till att plantera dokument i Bibliothèque Nationale i Paris. Dokumenten beskriver Pierre Plantard som Priuré de Sions ledare och framställer orden som ett påhitt. Pierre Plantard var mytoman och mentalt instabil och kom att efter flera turer i media själv tro på de fabricerade historierna.





Hierarki

A.A de Toulouse har en relativt platt struktur. Medlemmar och potentiella medlemmar är uppdelade i fyra grader:

1. Novis
2. Broder/Syster
3. Marsalk
4. Stormästare

Man tjänar vanligtvis som novis i ett till tre år beroende på duglighet. A.A väljer att upphöja noviser om de anses dugliga. De som inte kvalificerar sig elimineras - det är relativt ovanligt då de som söker sig till A.A vet vad som förväntas av dem. A.A har en Marsalk och tre Senechaux. Marsalken leder de militära operationer och de tre Senechaux utgör ett råd för Stormästaren.





Relationer

Assumptionisterna

- Katolska kyrkans Joseph Goebbels... Verkar beredda att göra och säga vad som helst för fem minuter på CNN. De har haft turen att aldrig komma i vår väg.

Druidorden

- Även om det är frestande att avfärda druiderna som en samling dårar som klär av sig nakna och ylar mot fullmånen är det tyvärr inte så enkelt. De förvaltar mystisk och hemlig kunskap. De hade kunnat vara våra vänner om du inte hade luktat så illa.

Elus Cohens

- Även om vi aldrig fruktat, eller ens trott på, demoner så har vi under de senaste 50 åren haft gemensamma affärer med Elus Cohens. De drar sig inte för att synas och höras. De är ypperliga samvetslösa muskler som inte verkar ha några större problem med att gå våra ärenden...

Familjen

- Vi trodde att Familjen var ett mindre lyckat skämt när de försökte frälsa världen med orgier. Men ack, om vi bara hade väntat på skämtets poäng. Nu för tiden när Familjen menar att de frälser världen med horeri och biståndsarbete förstår vi skämtets storhet...

Frimurarordern

- Vi uppmuntrar bilden av de mäktiga och kloka Frimurarna. Ju mer uppmärksamhet Frimurarna tar, desto mindre får vi och det är precis hur vi vill ha det.

Jesuiterna

- Om vi röjer någon ur vägen ser vi till att göra det tyst, utan att någon märker det. Jesuiterna verkar inte ha upptäckt ljuddämpare och har så pass mäktiga vänner att de inte behöver bry sig om att gömma lik. Vi undviker dem när vi kan.



Johanniterkyrkan

- De är blödiga och sentimentala, men alltjämt våra vänner.

Malteserorden

- Förrädare av värsta sorten, de har sålt ut sina stolta namn och anor för att bli Katolska kyrkans knähundar.

Kongregationen för Trosläran

- Fienden.

Opus Dei

- Enda skillnaden mellan Opus Dei och Kongregationen för Trosläran är att Opus Dei uppskattar smärta, det är naturligtvis något vi gärna bistår dem med.

Propaganda Due

- Om de hade varit mer selektiva i sin medlemsrekrytering och inte fullt så dåliga på att bevara hemligheter hade de erbjudit en utmaning. De är världens ohemligaste hemliga sällskap...

Prieuré de Sion

- Vår bluff med Pierre Plantard fungerade utmärkt. Världen anser att Prieuré de Sion är en lögn, det är perfekt och så skall det förbli. De är våra bröder och systrar.

Rosenkorsorden

- De blandar sig sällan i våra affärer. Vi har egentligen inga större problem med dem.

Svenska Kyrkan

- En lam och förslappad organisation, ett lejon utan tänder.



Kostym

Du klär dig för att PASSA IN. Som medlem i A.A de Toulouse är din identitet ytterst hemlig. Du skulle aldrig klä dig utmärkande utan istället mycket korrekt och diskret. Som man klär du dig i mörk kostym och skjorta i vitt. Slips har du absolut, noggrant knuten och i diskret färg eller mönstring. Till detta bär du en korrekt portfölj. Du som är kvinna klär dig i dräkt, antingen med kjol eller byxor. Till bär du blus. Håret har du i en städad och pryddig frisyr.

För samtliga medlemmar av A.A de Toulouse finns dock hemligheter att hitta under kläderna. Samtliga medlemmar har sektens symbol tatuerad på kroppen....

